

Zondag 28 mei 1916.

Al de groenten worden door de Duitschers opgekocht met behulp van gentsche agenten: asperges, wortels, zomerkoolen, bloemkoolen, jonge ajuin, enz. Prijzen komen niet in aanmerking. Alles wat de verkoper eischt, wordt betaald zonder afbieden en naar Duitschland gestuurd.

Uit het verslag van een geneesheer, gelast met het onderzoek van den gezondheidstoestand in de betalende stadsscholen, blijkt, dat het gewicht van 47 leerlingen op honderd verminderd is gemiddeld van 1 of 2 kilog. "Wat gaat er van ons ras geworden!" besluit hij verontrust. Deze dokter is reeds ik weet niet wegens welk vergrijp tegen den vijand naar Duitschland gestuurd geweest.

nog zondag 28 mei 1916

Ongelooflijk, welke moeite ik soms heb om mijn aantekeningen terug te vinden, wanneer ik ze eenige dagen heb gestaakt. Ik verstop ze te allen kant en vergeet waar. De schuilhoeken aanduiden op een notaboekje durf ik niet wagen. Ik heb geen medeplichtigen, hoe zouden vermoedens op mij wegen, zoolang ik zelve zwijg? Een enkele mensch weet er van, maar die zal geen onvoorzichtigheid begaan. Waarom mij zoo vaak met onrust gekwollen?...

Virginie **LOVELING** (« *In oorlogsnoed* »)